

Op weg naar wijsheid

pelgrimsgetijdenboek

hoofdstuk 1



Het
mysterie
van de
inspiratie

hoofdstuk 2

Kiemkracht:
het wonder van
de groei

hoofdstuk 3

De
veelzijdigheid
van grenzen

hoofdstuk 4

De
voorwaartse
kracht van
nieuwsgierigheid

The background features a vibrant, abstract composition of warm colors like orange, yellow, and pink, overlaid with dark, gnarled tree branches. A small, stylized silhouette of a person in a red suit is shown walking along one of the branches, reaching upwards with their arms. The overall mood is artistic and contemplative.

Het mysterie van de inspiratie

welkom

Een nieuwe stap. In dit e-boek nemen we je mee in het ritme van de Walk of Wisdom, onze pelgrimsroute rondom Nijmegen die we in 2015 openden. Vrijwel iedere dag starten en finishen hier pelgrims bij ons symbool Pelgrim in de Stevenskerk. Iets van hun hoogst individuele indrukken bundelen we in *Op weg naar wijsheid*. Zo voegen we nieuwe inspiratie aan de route toe.

Waarom doen we het eigenlijk allemaal? Met onze stichting hopen we een bijdrage te leveren aan de grote zoektocht van deze tijd: hoe we met miljarden mensen kunnen samenleven, op een manier die past in het ecosysteem van de Aarde. De uitkomst is niet vrijblijvend en bepaalt mede of we de titel verdienen die we ons zelf ooit gaven: homo sapiens - de wijze mens.

We hebben als soort nog een hele weg te gaan. Dat is helaas wel duidelijk. Maar wij denken dat de wijsheid van het moderne pelgrimeren daarbij kan helpen. Hierin is het verre doel ondergeschikt aan de weg en de richting die je op gaat. Pas gaandeweg ontstaan de beste antwoorden, ook als je die aan het begin niet verwacht. Wat de tocht betekenisvol maakt, is je bereidheid moeite te doen voor wat je belangrijk vindt, ongeacht waar je op uitkomt. En: iedere vreemdeling is een lotgenoot en kan een helper worden.

Opbouw

Dit is het eerste hoofdstuk van *Op weg naar wijsheid*. Bij goede ontvangst en steun om verder te werken, komen ook de andere hoofdstukken uit, alsmede een papieren boek. De hoofdstukken volgen het ritme van een week, omdat veel pelgrims onze 136 kilometer lange route in ongeveer zeven dagen lopen. Voor de ochtend kozen we een gedicht, voor de middag een langer verhaal en 's avonds kortere pelgrimsindrukken. Er zit ook een rustdag bij - waarom zou je haasten?

Kunst

Kunstenaar Marlieke Overmeer schilderde speciaal voor dit hoofdstuk een aantal 'Aard-engelen'. Marlieke's filosofie is dat het goede te vinden is in kleine dingen en gewone ontmoetingen. Ook de buschauffeur kan zomaar even een engel zijn. Of de pelgrim die je tegenkomt. Je gastgezin onderweg.

We vroegen dichter Marjolein Pieks om drie gedichten te schrijven rondom ons symbool Pelgrim. Illustrator Petra van Bloemendaal zorgde weer voor sprankelende illustraties.

Traditie

Speciale dank voor Theo van Stiphout en Sytske Zwart van Intermedi-Art Kunstzaken. Zij zorgden voor ons inmiddels uitverkochte eerste getijdenboek. Er is nog één exemplaar verkrijgbaar: het bevat alle originele kunstwerken en staat te pronken in de Stevenskerk, naast ons symbool. Iedere eerste zaterdag van de maand lezen we er een verhaal uit voor, net na zonsopgang (onze pelgrimsclauden).

Rond *Op weg naar wijsheid* organiseren we binnenkort inspiratie - en dialoogavonden. Zo hopen we ook ons tweede boek een plek te geven in onze beginnende pelgrimstraditie.

Ga je mee, op weg naar wijsheid?

Rob, Manja en Damiaan

Redactie *Op weg naar wijsheid*

Er is maar één land - onze aarde.
Er is maar één volk - de mensheid.
Er is maar één geloof - de liefde.

Floor Wibaut
(1859-1936)



Dit e-boek is beschermd
door copyright. Wil je het
delen? Stuur dan deze [link](#).

bijdragen van

Frouke Arns • dag 2

Manja Bente • dag 6

Monica Boschman • dag 6

Huub en Adelheid Kortekaas • dag 4

Kiza Magendane • dag 5

Maria Mazarika • dag 3

Henry Mentink • dag 7

Damiaan Messing • dag 2

Marlieke Overmeer • elke dag

Marjolein Pieks • dag 1, 4, 7

Marieke Lucas Rijneveld • dag 3

Dineke de Velde Harsenhorst • dag 5

Roanne van Voorst • dag 1



vele pelgrims die de
Walk of Wisdom liepen.

Aard-engel

