

Op Weg naar Wijsheid

De pelgrimsgetijden



Stichting Walk of Wisdom, najaar 2021

Homo sapiens?

De grote zoektocht van deze tijd draait om de vraag hoe miljarden mensen in vrede en welzijn kunnen samenleven op een manier die is afgestemd op de ecologie van de aarde.

Het antwoord hierop is niet vrijblijvend en bepaalt mede of de menselijke soort de titel verdient die ze zichzelf ooit gaf: *homo sapiens* - wijze mens.

Als Walk of Wisdom willen we positief aan die zoektocht bijdragen. Door ruimte te maken voor bezinning op pelgrimsroutes waar mensen ervaren dat ze onderdeel zijn van het landschap. Met als baken van vertrouwen een symbool dat zegt: *mens, je hoort erbij. Je maakt deel uit van de schepping en kunt die mede vormgeven.*

We bestaan nu 6 jaar. In die tijd hebben zich meer dan 10.000 pelgrims ingeschreven voor onze pioniersroute van 136 kilometer rondom Nijmegen. Het is tijd voor verdieping en groei. Die geven we vorm door internationalisering van de pioniersroute en een nieuw ritme van bezinning: de pelgrimsgetijden.



Logo: Huub en Adelheid Kortekaas
Voorblad: Petra van Bloemendaal

De pelgrimsgetijden

De Walk of Wisdom pelgrimage: vrijwel iedere dag begint het ritme opnieuw. Een goede week lopen met je telefoon op onbereikbaar. Tijd voor jezelf. Tijd om na te denken over het leven. Om deel te worden van een grote diversiteit aan landschappen. De route loopt in een ronde rondom Nijmegen en duizenden pelgrims zijn er inmiddels aan begonnen.

Ons pelgrimsgetijdenboek *Op Weg naar Wijsheid* wordt een neerslag van dit ritme van bezinning. Via een selectie van pelgrimsverslagen, indrukken en verhalen bundelen we hoogst individuele ervaringen van pelgrims samen in iets meer gemeenschappelijks. Het boek kent vier hoofdstukken en verschijnt in stappen: elk hoofdstuk eerst apart als e-book. Om thuis te lezen of onderweg, op pelgrimstocht. Moge het ritme van de ene pelgrim dat van een andere raken...

Om aan te sluiten bij het ritme van de route verdelen we elk hoofdstuk in zeven delen, voor elke weekdag één. Op elke dag komt een verslag van een pelgrim, een gedicht en flarden van verhalen vanuit de geschiedenis van de route. Professionele schrijvers, dichters en kunstenaars zorgen voor verdieping. Inspirerende persoonlijkheden - bekend én onbekend - worden speciaal voor het boek uitgenodigd de Walk of Wisdom te lopen en een bijdrage te leveren.

We hopen op een mooi boek. Een eerlijk boek. Een boek dat inspireert, uitzicht biedt, troost.

Op weg naar wijsheid!



Opzet en opbouw

- Het boek kent vier hoofdstukken: de pelgrimsgetijden.
- Deze komen eerst apart uit als e-book.
- De eerste wordt gepresenteerd op 18 juni 2022.
- Papieren pelgrimsgetijdenboek *Op Weg naar Wijsheid: 2023*
- Elk hoofdstuk bestaat uit 7 weekdagen. Met voor elke dag bezinning verdeeld in drie stukken: ochtend, middag en avond.
- In de ochtend een lang verslag van een pelgrim. In de middag en avond een gedicht, fragmenten van verslagen, interviews of citaten uit ons pelgrimslogboek halverwege de route.
- Speciaal voor het boek nodigen we professionele schrijvers, dichters, kunstenaars en inspirerende bekende én onbekende persoonlijkheden uit de route te lopen en een bijdrage te leveren.
- Illustratrice Petra van Bloemendaal zorgt samen met vormgeefster Anne Louman voor samenhang.
- De thema's voor de vier hoofdstukken zijn (concept):
 - (1) het mysterie van inspiratie,
 - (2) kiemkracht: het wonder van groei,
 - (3) de veelzijdigheid van grenzen,
 - (4) de voorwaartse kracht van nieuwsgierigheid.
- De aanleiding tot de Walk of Wisdom was het artikel van prof Rituele Studies Ronald L Grimes: *What gesture can save the planet?* Voor het boek vragen we een kunstenaar een eigen gebaar te ontwerpen 'om de wereld te redden'.
- Feestelijke onthulling van dit gebaar: 18 juni 2022, bij de presentatie van het eerste hoofdstuk.
- Een aantal bijdragen wordt vertaald naar het Engels en met het oog op uitbreiding naar België nodigen we ook Vlamingen uit.

Seizoenen van het Leven

Op Weg naar Wijsheid wordt ons tweede pelgrimsgetijdenboek. Het eerste verscheen in 2015: *Seizoenen van het Leven*. Het was geïnspireerd op de beroemde getijdenboeken van de Nijmeegse gebroeders van Limburg. Het kent bijdragen van o.a. Herman Wijfels, Désanne van Brederode, Tommy Wieringa en Jan Terlouw.

Seizoenen van het Leven is al lang uitverkocht. Er is nog één exemplaar verkrijgbaar: een bijzondere uitgave met alle originele kunstwerken. Dit boek staat in de Nijmeegse Stevenskerk. Het is de focus van onze maandelijkse vertrekceremonie *de pelgrimslauden*. Vraagprijs: €15.000,- (opbrengst tbv Stevenskerk/Walk of Wisdom).

Uitgever: Intermedi-Art kunstzaken



Contact: Damiaan@walkofwisdom.org

06-830 820 13 (wo t/mza)